

Bootduik Vinkeveense plassen 9 oktober 2016

Het was alweer 11 jaar geleden dat Pascal Kl. in samenwerking met de activiteitencommissie de bootduik naar de Vinkeveense plassen had geregeld. We hebben er 11 jaar op moeten wachten maar toen was het toch weer zover. In een iets andere samenstelling wat betreft duikers maar ook mensen die er 11 jaar geleden ook bij waren. We hadden 's Morgens om 7.00 uur afgesproken bij de Nobis in Asten. Wie gingen er mee: John M., Ralf Sl., Mart v G., Gerda C., Eric Kl., Ge N. en Cor V., Pascal Kl. en nog twee dames die voor de gezelligheid meegingen en voor de



lunch, Caroline en Jeanne. Pascal Kl., vertrok rechtstreeks vanuit Den Haag. In kolonne vertrokken we naar Vinkeveen en kwamen rond 9.30 uur aan bij Scuba-Academie waar we onze duiken hadden geboekt. Eerst mochten we onze duikspullen met wagentjes richting de haven slepen waarna we een kop koffie kregen aangeboden. Om 10.00 uur kregen we een briefing waarna we onze spullen op de boot plaatsten. Onze duikpakken aantrekken en afscheid nemen van de mensen die op de kant bleven. De eerste duik vaarden we naar Eiland 8 op de Vinkeveense plassen. De zon scheen en het was ca. 12 graden. Niet onaangenaam. Aangekomen bij Eiland 8 kregen we een briefing over de duikstek. Er lagen enkele wrakken en met wat geluk een grote snoekbaars. We deden onze duikset aan en lieten ons van achteren van de boot vallen. Toen we de kop onder het oppervlak staken zagen we al dat het zicht kraakhelder was. Deze duikdag kon dus al niet meer kapot. De watertemperatuur was 15 graden. Ook niet slecht. Ik daalde met Pascal af en ging richting het wrak. Na deze even van binnen bekeken te hebben werden we al vergezeld door de andere duikers. Er waren ook vreemde duikers op de boot

maar dat was wel leuk. Ervaringen uitwisselen is altijd gezellig. Na ca. een uur kwamen we weer allemaal terug op de boot. Mart en Eric moesten nog even de toilet gebruiken op het eiland. Na zo'n duikje krijg je hoog water. Daarna terug varen naar de haven. Omkleden en aanschuiven aan de tafel waar ons een lunch werd aangeboden met broodjes, koffie en melk. Heerlijk gegeten. Na het eten effe bijkletsen en toen weer klaarmaken voor de tweede duik. De tweede duik bracht ons naar eiland 9. Ook hier weer een briefing over de duikstek. Hier was zelfs een snoekentuin aanwezig waar je met wat geluk grote snoekbaarzen kon tegnemen. Gerda en John hadden dat geluk dan ook. Ook weer na ca. 1 uur weer terug op de boot. Voor Mart en Eric weer hetzelfde ritueel en we moesten daarvoor door het water naar de kant zwemmen. Toen iedereen weer aan boord was weer terug naar de haven



waar we ons gingen omkleden en betalen en de crew bedankten voor een zeer geslaagde dag. Ralf besloot al om naar huis te gaan. De rest ging bij een plaatselijk restaurant nog wat eten. Na een goede maaltijd genoten te hebben namen we afscheid van elkaar en reden we ieder voor zich weer naar huis.

Kortom alweer een zeer geslaagde dag op de Vinkeveense plassen en zeker weer voor herhaling vatbaar. Hopelijk hoeven we nu niet weer 11 jaar te wachten.

Groetjes Eric Kl.

