

Bootduik Vinkeveense plassen 18 September 2005

Na lang voorbereiden door voornamelijk Pascal Kl. in samenwerking met de activiteitencommissie was het dan eindelijk zover dat we naar Vinkeveen gingen om een bootduik te maken op de Vinkeveense plassen. Jullie lezen het goed, we hebben een bootduik gemaakt in Nederland. Wie gingen er mee: Eric en Pascal, Jan, Gerda, John M en Lars M en Cees. Jan, Gerda, Eric en Cees kwamen om 7.30 uur bij elkaar bij Mc. Donalds in Sevenum. John en Lars reden vanuit Heythuysen rechtstreeks naar Vinkeveen. Pascal moest van Den Haag komen want dit is sinds een paar maanden zijn thuishaven.

Diegene die bij Mc. Donalds waren vertrokken kwamen een kwartier te vroeg aan want we moesten om 9.30 uur aanwezig zijn. Een uur voor de eerste afvaart om 10.30 uur. Op een gegeven moment troffen we mekaar allemaal bij duikcentrum Vinkeveen in Vinkeveen. Er werd kennis gemaakt met de eigenaren van het duikcentrum Fred en Ans cq Monique. We werden netjes ontvangen met een kop koffie. Na de koffie gingen de duikers zich omkleden. Eric en Cees doken niet. Helaas kon Eric niet duiken vanwege een oorontsteking. Om 10.30 uur zaten we allemaal klaar op de boot om te vertrekken. Eric en Cees gingen evengoed gezellig mee op de boot.



Na ca. een kwartier gevaren te hebben kwamen we aan bij de eerste duikstek, genaamd eiland 9. De Vinkeveense plassen ligt vol met verschillende eilanden. Het anker werd uitgewooid en er volgde een briefing van de kapitein. Op deze duikstek lagen 3 wrakken verspreid rondom de boot. In 1 van die wrakken moest een grote baars zitten waar iedereen dus naarstig naar op zoek ging. Met een sprong achterwaarts werd te water gegaan. Na ca. een



uur gedoken te hebben kwamen de buddyparen ongeveer gelijktijdig boven. Als buddyparen was gekozen: Pascal, Jan en Gerda en John en Lars. Nadat iedereen aan boord was werd er terug gevaren naar het duikcentrum.

Daar stond ons een heerlijke lunch te wachten. Er was melk, Ju's de Orange en koffie met 2 grote mandjes vol met belegde broodjes. Er was genoeg voor ons allemaal. Na een heerlijke lunch konden we nog even lekker genieten van de zon. Wat het weer betreft hadden we heel veel geluk. Rond

15.00 uur gingen de duikers zich weer klaar maken voor de tweede afvaart. We vertrokken om 15.30 uur naar de tweede duikstek. Het werd eiland 12. Er volgde weer een briefing over de duikstek. Hier was veenbodem met het beste zicht en een aangename temperatuur tussen de 3 en 6 mtr. Na een uur kwamen ze gelijk boven alsof het afgesproken werk was. Toen iedereen aan boord was volgden we onze weg weer terug naar het duikcentrum.

Na omgekleed en voor sommige van ons ook gedouched te hebben werd ons nog drinken en broodjes aangeboden. We besloten toen om de dag af te sluiten bij een chinees in de buurt.



Eerst afscheid nemen van Fred en Ans en bedanken voor de goede zorgen deze dag. We reden naar een Aziatisch specialiteiten restaurant. We liepen naar binnen en werden gastvrij ontvangen. Na de menukaart te hebben gelezen besloten we om de kok maar een verrassingspakket voor ons te laten maken voor 7 personen. We kregen uiteindelijk verschillende schalen met vlees- en visgerechten en bami en nasi en mihoen. De vlees- en visgerechten waren o.a. garnalen, pekingeend, babi pangang, kip en

een gevulde ananas met vlees. Dit smaakte allemaal zeer goed en we hadden hierna dan ook onze buik vol. Zelfs een kop koffie ging er niet meer in. Rond 20.00 uur vertrokken we weer na een zeer voldane duikdag naar huis. Rond 22.00 uur waren we thuis. Kortom een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Groetjes Eric Kl.



Klaar voor de duik?



Van onderen!



Leuk He!



Wat een zootje jongens.