



Wijoy
diving.nl

...with all your senses

Oolderhuuske Roermond zaterdag 16 augustus 2014

Een tijdje terug zijn we met een aantal duikers bij Oolderhuuske in Roermond gaan duiken. Op een mooie zonnige dag. Na deze duik kwam ter sprake om dit nog een keer te organiseren maar dan een hele dag met 2 duiken en een afsluitend etentje. Eric heeft dit toen in zijn oren geknoopt en de stoute schoenen aangetrokken. De vaste duikers onder ons werden uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Helaas moesten er een aantal werken die dag en nog een aantal mensen waren op vakantie. Maar oke, op zaterdag 16 augustus was het dan zover. We spraken af om 10.00 uur op de parkeerplaats voor de duikbasis in Roermond. Wie gingen er mee: Gerda C, Marco R, Paul v/d V., Corne S, Henk G. en Eric K. We begonnen de dag met een kop koffie bij de duikbasis, altijd lekker. De duikbasis had als extra service om de duikspullen



bij de auto op te halen met een karretje. Zo'n aanbod sla je natuurlijk niet af. Daarna kregen we een briefing over de duikstek welk bezaaid lag met allerlei attributen die onder water bezocht konden worden. Voor het duiken werden de buddyparen gemaakt. Marco met Gerda, Eric met Henk en Paul met Corne. Iedereen tevreden. De eerste duik kon beginnen. Het zicht was niet om over naar huis te schrijven. De stofwolken kwamen je tegemoet. Dat was het risico om achter iemand aan te zwemmen.

Navigatietechnieken had je wel nodig bij zo'n slecht zicht. Toch blijkt dit dan toch nog een

beetje moeilijk. Na ca. 1 uur waren alle buddyparen weer terug op de basis waar natuurlijk de verhalen losbarsten. Geen grote vis uiteraard. Wel vele kleine visjes. Alvorens we gingen duiken hadden we ons een lekker belegd broodje besteld bij een plaatselijke broodjesbar. Na onze eerste duikervaring hier hadden we hier wel zin in. Een klein buitje kon ons dan ook niet schelen. Snel werd er dan ook een partytentje opgebouwd voor ons. Na onze heerlijke lunch klaarmaken voor de 2^{de} duik. Wat konden we nu verwachten. Henk en Eric besloten om een speedboot te bezoeken op 21 mtr. Helaas poging mislukt en een koude ervaring rijker. Dan maar verder zoeken naar andere dingen. Ook de rest had nog het een en ander gevonden en bekeken. Ook weer na ca. 1 uur de bijeenkomst op de duikbasis. Omkleden en genieten van een heerlijk warme douche bij de plaatselijke watersportvereniging. Hierna afrekenen en de crew bedanken voor een leuke



dag. Uiteraard kun je zo'n dag niet afsluiten zonder een heerlijk etentje. We hadden om 17.00 uur gereserveerd bij de wok. We waren iets aan de vroege kant dus dan maar even een terrasje pikken. Het was nog even wachten op Helen (de vrouw van Corne) en daarna konden we aanschuiven voor een heerlijk wokdiner. Het is dan natuurlijk gebruikelijk dat je 3 of 4 keer gaat opscheppen en afsluit met een heerlijk ijs. Na het eten afscheid genoten en elkaar bedankt voor een leuke geslaagde dag. Voor herhaling vatbaar maar dan op een andere lokatie. Wordt vervolgd.

Groetjes Eric

