

Buddy Divers naar Nemo33

NEMO 33

in Brussel

NEMO 33

Zondag 20 Januari 2008

Het was weer zover. We gingen met de Buddy Divers weer naar Nemo 33 in Brussel. Dit is het diepste zwembad van de wereld met een diepte van 34,5 mtr. 2,5 miljoen liter water met een temperatuur van 30°C en een zicht van 33 mtr. Wie gingen er mee. Rene, Eric, Henk G, Jan M en Petra, Peter K, Edwin, David, Lars met vriendin, Paul, John J, Leon, Gerda en Ge. We vertrokken om 11.45 uur vanuit het zwembad in Heythuysen naar Brussel. Natuurlijk carpoolend. Na zoeken en rondrijden kwamen we om 14.00 uur aan bij Nemo 33 in Brussel. Sommige van ons waren hier al eens geweest en wisten dus wat ze aan zouden treffen. Een zwembad vol met duikers die al te zien waren vanuit de kantine van Nemo 33. Eerst alle gegevens



verzamelen van diegene die gingen duiken. Het ging dus om het brevet, een geldig legitimatiebewijs en eventueel een lidmaatschapskaart van Nemo 33. Nadat dit geregeld was moesten we wachten totdat we om 14.45 uur ons mochten gaan omkleden om daarna de zwembadruimte te betreden en dat het echte duiken kon beginnen. We kregen eerst een korte briefing van wat de bedoeling was. Daarna mocht iedereen zich een fles, jacket en automaat pakken en het setje opbouwen. Eerst kregen we de mogelijkheid om te snorkelen en zodoende een hoekduik te maken naar 5 of 10 meter. Sommige van ons haalde de 10 meter wel en bleven zelfs nog even hangen. Voor Ge en David was deze duik een onderdeel van hun

duikopleiding zodat ze een diepe duik konden maken in lekker warm water. Na een minuut of tien was het dan zover. We mochten onze uitrusting pakken en het water betreden. Gerda en Eric waren als eerste weg en kwamen dus ook als eerste aan op de bodem van de put op 34,5 mtr. Na een tijdje rust te hebben gehad kwam de rest ook achter ons aan en toen werd het dus behoorlijk druk op een paar vierkante meter. Op een gegeven moment weer naar boven maar dat viel niet mee tussen de mensen en de inmens vele luchtbellen die veroorzaakt werden door de vele duikers in de put. Eenmaal op

een meter of 10 aangekomen te zijn konden we wegzwemmen van de luchtbellen. Nog even in de grotten waar we nog wat geklets hebben en toen verzamelen op een meter of 5. Hier nog wat gehangen en gedecostopt en foto's geknipt. Op een gegeven moment kregen we een seintje dat we de duik moesten stoppen en het zwembad verlaten. Douchen en omkleden en daarna nog wat nakletsen in de kantine. Op een gegeven moment ging iedereen naar huis maar Gerda, Rene, Eric en Peter besloten nog even naar een fastfood restaurant te gaan om wat te eten. Daarna hebben ook hun de reis huiswaarts gemaakt. Het was weer een gezellige dag uit en een ervaring rijker. Ik wil de activiteitencommissie bedanken voor het organiseren van dit uitje. Ook de mensen die mee zijn gegaan, bedankt voor de gezelligheid.



Duikgroeten van Eric

Tekst Eric

Foto 1: Eric, foto 2: Jan M, foto 3 en foto 4: www.nemo33.com