

Dive4life zondag 30 januari 2011

Onze eerste duikactiviteit van 2011 was een feit. We hadden een duikdag gepland in Siegburg Duitsland. 10 Mensen hadden zich aangemeld hiervoor, namelijk: Corné, Guus, Pascal, Ge, Cor, Eric, Gerda, Paul v/d V., Sarah en Femke. We hadden een leuke groep bij mekaar.

We verzamelden ons op het Wilhelminaplein in Roermond om 9.30 uur. Het was bitterkoud. Tijd dus om een warm zwembad op te gaan zoeken. We vertrokken met 2 auto's, de grote bus van Corné met alle duikspullen en de auto van Paul. Na circa een uur gereden te hebben kwamen we



aan in Siegburg bij Dive4life. Wat is een navigatiesysteem toch een mooie uitvinding. Ook Pascal was inmiddels gearriveerd vanuit Den Haag na een reis van maar liefst 3 uur. Je moet er wat voor over hebben. Ik hoop dat je er geen spijt van hebt. We moesten ons melden aan de balie. De reservering klopte. Aangezien het niet zo druk was konden we gelijk het water in terwijl we pas om 12.00 uur gereserveerd hadden. We besloten om eerst een kop koffie te gaan drinken met echte Limburgse vlaai. Nu denken jullie: hoe kan dat in Duitsland. Gerda was namelijk jarig geweest en

trakteerde ons op een lekker stuk kruimelvlaai. Gerda, nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Tijdens de koffie werden de buddyparen ingedeeld door Paul v/d V. omdat hij als instructeur verantwoordelijk was voor de groep. De indeling was als volgt: Corné en Guus (vader en zoon), Ge en Gerda, Pascal en Femke, Paul en Sarah (vader en dochter) en Eric en Cor. Na de koffie waren we klaar voor het grote avontuur. Duiken in een zwembad van 20 mtr. diep en een temperatuur van 26 graden. We kregen eerst een briefing zoals gebruikelijk. Voor Femke, Sarah en Guus was dit de eerste diepe duik. Ons werd verteld dat we maximaal 2 uur gebruik



mochten maken van het zwembad, dit was natuurlijk inclusief omkleden en voorbereiden. We mochten zoveel 10 ltr flessen gebruiken als we wilden. Ook het lood werd door Dive4life aangereikt. Een duikcomputer was verplicht waar later bleek dat daar niet op werd

gecontroleerd. Nadat we ons hadden klaargemaakt stapten we één voor één het water in en daalden af. Er waren met beton en cement enkele bouwwerken en grotjes gecreëerd onder water. In het midden hing zelfs een heuse (betonnen) haai. Na ca. een half uur moesten enkele van ons naar boven om de fles te wisselen. Theoretisch gezien begonnen we aan onze tweede duik. Gerda en Ge zorgden voor mooie foto's onder water. Achteraf bleek dat ze toch niet allemaal waren gelukt. Na ongeveer 1 uur gedoken te hebben kwamen we langzaam allemaal het water uit. Iedereen had het wel naar zijn zin gehad. Ik persoonlijk vond het wel weer heerlijk "effe lekker duiken". Was alweer te lang geleden. We gingen de spullen opruimen en ons omkleden. Toen we weer bijelkaar gingen zitten kregen de meeste van ons een klein dipje; Hoe kan dat toch? Alle spullen weer in de auto und wieder zurück nach Holland. Eerst afscheid nemen van Pascal want die had weer een lange reis voor de boeg. Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats in Roermond bedankten we mekaar en namen ook wij afscheid van elkaar.



Het was een heel actieve, gezellige, waterige, diepe, zware en leuke dag. Hierbij wil ik iedereen bedanken die hier aan heeft deelgenomen en ik hoop dat dit ook voor jullie een geslaagde dag was.

Groetjes Eric

