



Aquavilla Wijchen zondag 26 oktober 2014

Op zondag 26 oktober 2014 zijn we met 5 duikers naar het grootste onderwaterhuis van Europa geweest. Namelijk de Aquavilla in Wijchen. Dit onderwaterhuis is 6 x 2,4 x 2,4 mtr. en heeft een hoogte van 8 mtr. Wie ging er mee. Ge N, Pascal K, Femke v L., Cor V. en Eric K. We hadden om 10.30 uur afgesproken in Wijchen. Voor Eric was deze duik een mijlpaal in zijn duikcarriere. Dit werd namelijk zijn 1000 ste duik. Toen Ge, Femke en ik aankwamen op de lokatie werden we al begroet door Cor en Pascal. We stonden wat te praten en ineens zag Eric aan de waterkant een spandoek staan met



een foto van Eric en de tekst "Eric 1000 ste duik". Ik dacht eerst dat dit voor iemand anders bedoeld was maar toen ik mijn naam zag staan en mijn foto op de achtergrond had ik pas in de gaten dat deze voor mij was neergezet. Dit bleek een verassing van Pascal te zijn. Mijn dag kon toen niet meer stuk. Eerst effe voorstellen aan de crew van het onderwaterhuis en wat foto's schieten. Daarna kregen we een briefing over hoe we het het beste aan konden pakken en we kregen een transportvat van hun waarin we

chocomelk en uiteraard Limburgse vlaai mee konden nemen. Als alles goed zou gaan bleef dit allemaal droog. We gingen ons allemaal omkleden en na nog een laatste groepsfoto in vol ornaat konden we het water in. Pascal nam het transportvat mee en we gingen als buddyparen Eric K, Pascal K en Femke v L. en Cor V. en Ge N. op weg naar de Aquavilla. Door een touw te volgen kwamen we bij de ingang van het onderwaterhuis. De ingang bevondt zich op 16 mtr. diepte. Het werd wel steeds kouder naarmate we dichterbij kwamen. Om de beurt stapten we in het onderwaterhuis. Toen we allemaal binnen waren werden we opgebeld met de vraag of alles in orde was en/of we goed aangekomen waren. Vervolgens het transportvat geopend om onze vlaai en chocomelk te pakken om te vieren dat dit Eric zijn 1000 ste duik was. Cor had voor de gelegenheid nog wat opblaasbare cijfers meegenomen van 1000. Deze opgeblazen en neergezet zodat we nog wat leuke foto's



konden maken. Het was wel jammer dat deze foto's wat wazig zijn geworden i.v.m. condens op de lens. De maximale verblijftijd in het huis was 30 minuten dus moesten we maken dat we ons weer klaar gingen maken om te vertrekken. Wat vliegt de tijd als het gezellig is. Om de beurt bevonden we ons via de trap weer in het water. Onder water wachten we elkaar op zodat we gezamenlijk via de touw konden vertrekken naar de kant. Op 5 mtr. diepte aangekomen bij het bord Nijmegen maakten we een veiligheidsstop van ca.5 minuten om vervolgens door te zwemmen naar de waterkant. Hierna ons omkleden om daarna onze

superduik napraten oftewel de jubileumduik van Eric bespreken. Conclusie: een hele mooie belevenis. Uiteraard moesten onze logboeken ingevuld worden met de betreffende stempels. We hebben de crew bedankt voor de prettige samenwerking en gingen toen huiswaarts. Eerst nog wat gegeten bij een plaatselijk ouderwets cafe. Een lekkere uitsmijter met spek of ham en kaas of een gehaktbal of broodje gezond. Kortom een goede afsluiting van een geslaagde dag. Hierbij wil ik iedereen die meegeweest is en de crew van de Aquavilla hartelijk bedanken voor een geslaagde activiteit. Ook Cor en Pascal bedankt voor de leuke verrassingen voor mijn 1000 ste duik. Op naar het volgende avontuur.



Groetjes Eric

