

3^e Weekend Zeeland 2007 met de Buddy Divers

Het was weer zover. We mochten weer een weekendje naar Zeeland. Helaas de laatste keer van dit jaar. Zoals gewoonlijk vertrokken er weer een aantal mensen vrijdagmorgen of vrijdagmiddag. Ik vertrok met Paul en John J. om 11.30 uur. We kwamen al gauw in de file te staan. We dachten toen een alternatieve route te pakken via Valkenswaard maar dit was tevergeefs. Hier stond het ook vol. Toen we ons door de file geworsteld hadden konden we dan eindelijk doorrijden naar Zeeland.

Aangekomen in Zeeland waren John M., David M, Pascal en Danielle, Ge en Jeanne, Pier en Diana en Rene al op camping Op 't Oefje in Ellemeet aanwezig. Pier en Diana kwamen met hun nieuwe Volkswagen campertje inclusief voortent. Leuk autootje waar ze veel plezier aan gaan beleven. Later kwamen Mary, Gerda en Thieu en Jeroen nog. Een gezellig groepje dus.



We besloten met een aantal mensen om het onderwaterleven al te gaan verkennen. Het werd duikstek Den Osse. Het zicht was wat minder maar dat mocht de pret niet drukken. Hebben evengoed vanalles gezien.

Na het duiken hadden we honger gekregen en besloten daarom om te gaan eten bij de Take away in Scharendijke. Ineens hoorde ik dat Gerda weer de beroemde ketel eten gemaakt had. Ik besloot toen maar geen Take away te pakken want wat is nu lekkerder dan een ketel eten gemaakt door een lid van de Buddy Divers. Na het eten te hebben laten zakken besloten Eric,



Pascal en Gerda om een nachtduik te maken. Het werd duikstek de Kabbelaar. Geweldige duik met veel vreemde wezens en rifballen. Na het duiken nog gezellig gekletst en een afterparty gehouden en toen naar bed.

Zaterdagmorgen eerst lekker ontbijten. De mensen van het huisje waren dan ook al vroeg uit de veren. Om 11.00 uur besloten we om naar de Ossehoek te gaan. Dit is een duikstek zonder dat je over een dijk moet klimmen. Dit is voor sommige van ons net iets teveel van het goeie. Mooi rif en veel variatie. Na het duiken weer honger gekregen. Weer naar de Take away. Toen kwam iemand op het fantastische idee om 's avonds te gaan barbecuen bij het huisje. Dus er werd vlees en toebehoren ingeslagen. De supermarkt zag ons graag komen. Om vijf uur nog even lekker duiken bij Den Osse en toen opfrissen om lekker samen te gaan eten. Er werd besloten om na de barbecue geen nachtduik meer te maken met een ronde buik. Rond 10.00 uur besloten Paul, Pascal, Danielle, John J. en Mary om nog het nachtleven in te duiken. De rest heeft nog wat nage tafeld en zijn toen naar bed gegaan. De volgende morgen weer fris en fruitig op. De zon begon al langzaam door te schemeren tot grote ergernis van Gerda. Zij moesten namelijk eerder naar huis omdat zij 's middags moest werken.



Ze baalde als een stekker natuurlijk. De rest bleef gelukkig niet beteuterd achter maar besloot om nog 1 duik te maken bij de Ossehoek. Daar hebben we ook weer lekker gedoken. Hierna gingen Ge en Jeanne naar huis. De rest ging nog barbecuen met de restpartijen vlees die er nog waren. Nog even nagetafeld en gepoetst te hebben gingen de rest ook langzaam naar huis. Pier en Diana bleven nog een nachtje zodat ze van daaruit hun rondreis door Nederland konden vervolgen. Pascal en Danielle genoten ook nog wat langer. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor weer een spetterend en duikvolumieus weekend. Hartstikke bedankt.



Duikgroeten van Eric